

# Alkmaar Taal Thuis



**Nieuwsbrief#14**  
**december 2024**

*Alkmaar Taal Thuis*  
*Ontmoetingscentrum*  
*Wijkwaard*  
*Muiderswaard 236D*  
*1824 XV Alkmaar*

## Woordje vanuit de werkgroep

Beste mensen,

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is er veel gaande in het privéleven van de werkgroepleden. Daarom besloten we om de uitjes van dit jaar te schrappen. De intentie is er om in 2025 de uitjes weer op te pakken. We gaan ons uiterste best doen!

In de eerste zes maanden van 2024 hebben we gemiddeld 22 bezoekers per middag gehad, in de tweede helft werden dat er meer, gemiddeld 25 per middag.

In de laatste weken van het jaar zien we elke middag meer dan 30 bezoekers! De zaal raakt (te) vol en we moeten op zoek naar een oplossing; capaciteitsvergroting dus! U leest er alles over verderop in deze nieuwsbrief.

Veel van onze nieuwe bezoekers kennen de letters van het alfabet nog niet. Dus moesten we op zoek naar nieuw lesmateriaal voor deze groep mensen.

Tijd om alles even rustig voor u op een rijtje te zetten!

## Inburgering 2022

Sinds 2022 is er een nieuwe wet inburgering.

De praktische invulling ervan is inmiddels helemaal op gang gekomen. Er zijn drie leerroutes:



*Alkmaar Taal Thuis*  
*Ontmoetingscentrum*  
*Wijkwaard*  
*Muiderwaard 236D*  
*1824 XV Alkmaar*

- **De B1 route;** een route voor taal en (vrijwilligers)werk. Inburgeringsplichtigen spreken en schrijven binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal op niveau B1. Tegelijk kunnen zij meedoen door (vrijwilligers)werk.
- **De onderwijsroute;** een route vooral voor jongeren. Zij leren de Nederlandse taal op niveau B1 of hoger. Ook worden zij dan voorbereid op het volgen van een mbo-, hbo- of universitaire opleiding.
- **De zelfredzaamheidsroute;** een route voor inburgeringsplichtigen waarvoor route 1 en 2 te moeilijk is. Zij leren de Nederlandse taal op een lager niveau (A1-niveau). Deze mensen worden voorbereid (op een eenvoudige manier) om mee te doen in de Nederlandse samenleving.

In Alkmaar worden de eerste twee routes verzorgd door EdInova, Thobs en NewBees verzorgen de **Z-route** (zelfredzaamheidsroute). Bij deze twee bedrijven krijgen de laaggeletterden die vaak niet kunnen lezen en schrijven in hun eigen taal, les in hoe zij zelfstandig hun weg kunnen vinden in ons land. Daar doen ze 800 uur over. Daarnaast moeten mensen uit de Z-route 800 uur ‘participeren’, meedoen in de Nederlandse samenleving. Dat doen ze bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen, maar ook door plekken te bezoeken waar mensen de taal kunnen oefenen. Dit is dus de reden waarom er steeds meer bezoekers naar ons taalcafé komen.

Wij hebben navraag gedaan bij Thobs en NewBees wat hun verwachting is ten aanzien van de stroom mensen die deze Z-route nog moeten doorlopen. De prognose is dat het nog zeker twee jaar lang erg druk zal blijven op alle taalhulpunten in Alkmaar.

## Capaciteit – vergroting



Zoals we eerder schreven, hebben we een probleem omdat niet alle mensen meer in de zaal passen. Het is te luidruchtig, mensen kunnen elkaar niet meer verstaan. Er is een gesprek geweest met de bedrijfsleider van Wijkwaard en met de gemeente. De gemeente Alkmaar is welwillend. Er is indien nodig, meer budget beschikbaar om het capaciteitsprobleem op te lossen. De zaal aangrenzend aan die van

ons, is voorlopig niet beschikbaar. De barruimte mag van de beheerder niet gebruikt worden. Er zijn nog een paar opties die we kunnen onderzoeken, maar het gaat dus nog even duren voor we een oplossing hebben voor dit probleem.

Alkmaar Taal Thuis  
 Ontmoetingscentrum  
 Wijkwaard  
 Muiderwaard 236D  
 1824 XV Alkmaar

## Materiaal voor de Z-route



We krijgen zeer regelmatig bezoekers die nog niet kunnen lezen en schrijven. Om deze steeds groter wordende groep te helpen, hebben we onze materialenkast uitgebreid:

- We hebben 9 paarse groeimappen in de kast gezet. Daarin zitten oefeningen over het alfabet, beginnend lezen en materiaal met plaatjes om de woordenschat uit te breiden. Deze mapjes breiden we regelmatig uit, zodat er steeds weer iets nieuws in te ontdekken valt.
- We hebben de schrijfmethode **Alfaschrift** aangeschaft en ook het vervolg **Verder met Alfaschrift**. Deze boeken sluiten aan op de stencils met letters oefenen die we al hebben en borduren daarop voort. Met de al aangeleerde letters, worden korte woordjes gemaakt die de bezoekers na kunnen schrijven. Heel simpel, stap voor stap, leren de bezoekers schrijven en lezen tegelijk.
- Van de methode Nieuwe Start hadden we al wat boeken in de kast staan. Nieuw zijn vier gele boeken **Nieuwe Start Alfabetisering Alfa A** werkboek 1-4. Hele simpele oefeningen (zoek deze letter, welke letter is hetzelfde, etc) nemen onze bezoekers stap voor stap mee in het proces van (beginnen met) leren lezen.
- Tot slot hebben we vier blauwe boeken in de kast gezet. Die methode heet **Van A tot Z letters leren schrijven**. Het verschil met Alfaschrift is dat de uitleg wordt gegeven in het Nederlands, Arabisch, Farsi en Pasjtoe. Dat is een voordeel voor leerlingen die die talen kunnen lezen. In deze boekjes wordt niet alleen geoefend met het leren schrijven van de letters, maar ook oefenen de bezoekers op elke bladzijde vormen (zoals zigzag lijnen) om de pen-beheersing te oefenen.

In elk boek vindt u een doorzichtig vel. Dat vel legt u op de bladzijde die geoefend gaat worden. Met een whiteboard-marker kunnen de bezoekers schrijven op de doorzichtige vellen. Is de oefening klaar? Dan kan alles weer worden weggeveegd met een whiteboard-gum of een natte doek en is het doorzichtige vel

*Alkmaar Taal Thuis*  
*Ontmoetingscentrum*  
*Wijkwaard*  
*Muiderwaard 236D*  
*1824 XV Alkmaar*

weer klaar voor gebruik. Op die manier sparen we papier en wordt er niet IN de boeken geschreven zodat die vaker gebruikt kunnen worden.



Onze vrijwilliger Oebele heeft zich inmiddels 'gespecialiseerd' in het verzorgen van schrijflessen aan soms wel 7 Z-routers tegelijk. Met behulp van een flipover die we van Wijkwaard mogen lenen en 13 nieuwe praatplaten die we hebben laten

printen, leert hij deze mensen lezen en schrijven in heel ontspannen en positieve sfeer! Fantastisch!

## Kast

Om ruimte te maken voor alle nieuwe materialen is onze kastindeling helemaal veranderd. Ook de informatie die we aan nieuwe vrijwilligers sturen, hebben we helemaal herzien. Om te zorgen dat iedereen weer evenveel 'weet' over ons taalcafé is deze informatie naar alle vrijwilligers verzonden.



## Lief en leed

Eind augustus hebben wij afscheid genomen van Mariia uit Oekraïne die met haar man verhuisd is naar het zuiden des lands, waar hij een betere baan heeft gevonden. Ook onze bezoeker Merwe verhuisde naar een betere plek. Ook zij houdt een plekje in ons hart en als ze ooit weer in Alkmaar op visite is hopen we dat ze even langskomt! Binnenkort krijgt Duki de sleutel van zijn nieuwe huis, geweldig!

Onze bezoeker Meral deelde écht Turks Fruit uit (dat is niet gemaakt met suiker maar met noten en maizena). Bezoeker Najeeba had op een donderdag in november voor alle aanwezigen Afgaanse Ash soep gekookt. Dat werd smullen! Een week later nam dezelfde bezoeker een blik koek mee, en twee Oekraïense dames wilden trakteren op pepernoten!

We vernamen van een van onze trouwe vrijwilligers dat hij ernstig ziek was. Toen we een kaart rond lieten gaan waar iedereen iets liefs voor hem op heeft geschreven, zei een bezoekerster dat zij graag voor de zieke vrijwilliger wilde koken. De vrijwilliger stond daarvoor open en zo werd op een

---

*Alkmaar Taal Thuis*  
*Ontmoetingscentrum*  
*Wijkwaard*  
*Muiderwaard 236D*  
*1824 XV Alkmaar*

maandagmiddag in oktober een krat vol eten bij de zieke gebracht. Wat ontroerend!

Een aantal van onze vrijwilligers maakte een pittige tijd door. Op zulke momenten is een kaartje sturen het minste wat we kunnen doen...

Eén van onze bezoekers had erg veel pech. Eerst hoorde ze dat ze aan haar voet geopereerd moest worden en toen brak ze haar andere voet! Ze kan dus tijdelijk niet naar ons taalcafé komen. Om haar te helpen brengt een van onze vrijwilligers regelmatig nieuwe leesboekjes naar haar en zodra duidelijk is hoe het behandeltraject gaat lopen, gaan we kijken of ze met de rolstoeltaxi naar Wijkwaard kan komen. Ze heeft in elk geval een paar beterschapskaartjes van ons mogen ontvangen waar ze helemaal ontroerd van was.

Er zijn in de afgelopen maanden twee baby's geboren! Senait werd de trotse moeder van haar tweede kindje Naemi en Azeb werd voor het eerst moeder na de geboorte van Senit. We hebben uiteraard gezorgd voor een kaartje voor beide jonge moeders.

Prachtig om te ervaren hoe zeer iedereen betrokken is bij elkaar, dat is iets waar we als werkgroep echt dankbaar voor zijn! In deze pittige tijden (economisch en politiek gezien) fungeert Alkmaar Taal Thuis als een hele fijne positieve bubbel!



## Friend 4 friend op bezoek



Op 26 augustus waren Jeannette en Nicole van stichting Present bij ons op bezoek. Zij hebben iets verteld over hun organisatie en met name over het Friend 4 friend project. Dat is voor onze doelgroep erg interessant. Jonge nieuwkomers en jonge Nederlanders worden aan elkaar gekoppeld en volgen samen een programma van een half jaar waarin ze elkaar beter leren kennen én zich inzetten voor de maatschappij. Er hangt op ons whiteboard een flyer over Friend 4 friend, informatie vindt u [hier](#).

Alkmaar Taal Thuis  
Ontmoetingscentrum  
Wijkwaard  
Muiderwaard 236D  
1824 XV Alkmaar

## Van ver naar vertrouwd

Een poos geleden kwam programma-maker Mohammad Almousa bij ons taalcafé op bezoek. Hij wilde een tv-serie maken over nieuwkomers en de mensen die hen helpen om vertrouwd te worden in het nieuwe land. Deze serie heet: 'Van Ver naar Vertrouwd'.



Onze vrijwilliger Els en bezoeker Hanna hebben meegewerkt aan deze tv-serie en op 18-10-24 is deze aflevering uitgezonden op TV NH.

Op de website van NH nieuws is de aflevering (aflevering 2) terug te kijken: <https://www.nhnieuws.nl/media/tv-programmas/1083>

We zijn ontzettend trots op deze twee prachtige vrouwen!

## Geslaagden



Onze bezoekers Made en Hanna zijn geslaagd voor hun theorie-examen voor het autorijbewijs.

Van harte gefeliciteerd! Uiteraard kregen zij van ons een klein cadeautje. We zijn supertrots op hen!

## Inspiratiedag Welzijn Bergen

Op 7 oktober waren 4 vrijwilligers van ons taalcafé aanwezig op de Inspiratiedag van Stichting Welzijn Bergen. Daar was een interessant programma bedacht met veel nieuwe ideeën, inspiratie en netwerk momenten. Onze eigen Josje mocht iets vertellen over Alkmaar Taal Thuis en de reis die we met ons taalcafé hebben gemaakt in de afgelopen vijf jaar. Er kwamen veel positieve reacties.



*Alkmaar Taal Thuis*  
*Ontmoetingscentrum*  
*Wijkwaard*  
*Muiderwaard 236D*  
*1824 XV Alkmaar*

Na een kopje thee of koffie met iets lekkers leidde Marielle van de bibliotheek een gesprek over taalverwerving. Heel leuk om te horen hoe andere taalvrijwilligers hiermee aan de slag zijn! Marielle vertelde ook dat er begin volgend jaar een nieuwe cursus '**Het begint met taal**' zal worden gegeven. Houd berichten hierover in de gaten op onze website als u interesse heeft om zich hiervoor aan te melden. Ook de middag bracht leuke activiteiten en thema's.

De inspiratiedag eindigde met een hapje en een drankje. Het was een hele leuke dag!

## Proef de culturen



Zaterdag 16 november was er voor de zesde keer een 'Proef de Culturen' in ontmoetingscentrum Wijkwaard. Tijdens dit terugkerende evenement kookt een nieuwkomer gerechten uit het thuisland, voor de mensen in de wijk. Deze keer was het de beurt aan een kookteam onder leiding van Meral. Meral had

de uitdaging aangenomen om voor 85 deelnemers te koken! Het menu bestond uit heerlijke specialiteiten uit de Turkse keuken: Linzensoep, rijst met kip en amandelen, gemengde salade, een bijzondere 'tuinbonencake-plak' met citroen en dille, een knolselderijspecialiteit en tot slot griesmeelcake met slagroom.

Het werd een topavond met als afsluiting een welgemeend bloemetje voor Meral.

## Sport project In Holland

Op 18 en 21 november zijn er derdejaars studenten van In Holland (opleiding Social Work) op bezoek. Zij willen een bewegingsproject voor oudere nieuwkomers organiseren en

hebben vragen voorbereid die ze aan onze bezoekers willen stellen. Zodra wij horen wat zij voor de oudere nieuwkomers gaan organiseren, komen we hierop terug.



*Alkmaar Taal Thuis*  
*Ontmoetingscentrum*  
*Wijkwaard*  
*Muiderwaard 236D*  
*1824 XV Alkmaar*

## Denktank



Na onze vrijwilligersmiddag op 5 juni is een groepje van vier vrijwilligers in gesprek geraakt over vragen die bij hen leven... Wat is integratie eigenlijk? Wanneer is iemand goed geïntegreerd? Wat versta je daar precies onder en hoe zorg je ervoor dat de integratie lukt? Deze dames (Annego, Josephine, Anita en Margo) zijn inmiddels verschillende keren bij elkaar geweest en het uiteindelijke doel is om een nieuwe vrijwilligersmiddag te organiseren waarin we met elkaar in gesprek gaan hierover. Meer info volgt!

## Sinterklaas

Op 2 en 5 december lagen er traditiegetrouw weer chocoladeletters klaar voor alle bezoekers en vrijwilligers van ons taalcafé. Dank u Sinterklaasje!



## Afsluiting van 2024

Net als vorig jaar, sluiten we het jaar af met een gezellig samen zijn op 16 en 19 december van 15-16 uur. Er is voor alle vrijwilligers een kerstpresentje geregeld, als dank voor de inzet het afgelopen jaar.

**Kerst 2024**

**Op maandag 16 december  
en donderdag 19 december**

**is er van 15-16 uur  
een gezellige afsluiting van 2024  
in de barruimte**

**Na de pauze is er  
géén taalcafé meer**

## Kerstmis 2024

De werkgroep van Alkmaar Taal Thuis

wenst u allen

Kalmte  
Eensgezindheid  
Rust  
Stabiliteit  
Tolerantie  
Menselijkheid  
Intimiteit  
Saamhorigheid

en een vreedzaam 2025

Wil, Josje & Solveigh

*Alkmaar Taal Thuis*



Namens de werkgroep van Alkmaar Taal Thuis wensen wij u allen een fijne kerstvakantie en zien u graag weer terug op 2 januari.

Wil Schriek, Josje Toby en Solveigh van Zaal.

*Alkmaar Taal Thuis*

