

Alkmaar Taal Thuis



Nieuwsbrief#12
december 2023

Alkmaar Taal Thuis
Ontmoetingscentrum
Wijkwaard
Muiderwaard 236D
1824 XV Alkmaar

Woordje vanuit de werkgroep

Beste mensen,

Terugblikkend op weer een jaar Alkmaar Taal Thuis kunnen we niet anders zeggen dan dat we goed bezig zijn geweest. Er waren een aantal heel leuke uitjes, er zijn nieuwe initiatieven opgestart, zoals project PIM en de Alkmaar Taal Thuis weekkrant.

We zijn gezegend met een enorm fanatieke en kundige groep vrijwilligers op wie we wekelijks kunnen rekenen. We hebben contacten gelegd met diverse organisaties in Alkmaar die iets doen met nieuwkomers en verwijzen vaak naar elkaar door. Het aantal bezoekers is de laatste maanden toegenomen. In deze nieuwsbrief zetten we alles even voor u op een rijtje.

We willen u allen hartelijk danken voor uw hulp en steun en hopen dat we in 2024 ook weer op u mogen rekenen.

Alkmaars ontzet

In 2023 is in heel Alkmaar gevierd dat onze stad 450 jaar geleden is bevrijd van de Spanjaarden. Wij hebben een weekkrant gemaakt over dit thema, waar veel mensen aan hebben meegewerkt. Dit themanummer is rondgestuurd aan alle scholen van Alkmaar en allerlei andere organisaties. We hebben zoals u in de vorige nieuwsbrief kon lezen, een stadswandeling gemaakt met Gilde Samenspraak waarin veel verteld werd over de geschiedenis van onze stad. Ook het

museumbezoek, waarover meer verderop in deze nieuwsbrief, is gepland naar aanleiding van dit jubileumjaar.

Alkmaar Taal Thuis

Themanummer Alkmaar's ontzet, oktober 2023



GESCHIEDENIS VAN ALKMAAR



Er kwamen grachten. Deze zijn er nog altijd: Oudegracht, Verdronkenoord, Luttik Oudorp.

In 1824 werd het Noord-Hollands kanaal gegraven. Dat loopt dwars door Alkmaar. Lange tijd woonden en werkten Alkmaarders in de oude binnenstad en de buurten daaromheen. Vanaf 1965 staan er ook gebouwen en woningen aan de overkant van het kanaal. Toen **ontstonden** Overstad, Huiswaard, de Mare en andere nieuwe buurten.

Nu, in 2023, brengen de boeren uit de buurt hun graan en kaas niet meer naar Alkmaar. Toch is er in de stad nog een kaasmarkt, bij de Waagtoren. Die is leuk om naar te kijken.

Stel je voor dat het niet het jaar 2023 is, maar duizend jaar eerder: 1023. Toen was Alkmaar heel klein. Waar nu de Grote Kerk staat, stonden een paar huizen. Daar omheen was **moeras** en water. De Langestraat (waar de winkels zijn) was een **pad**.

Langzamerhand **groeide** Alkmaar, en vanaf 1254 noemden de mensen Alkmaar een stad. Om Alkmaar heen waren overal **meren**, zoals de Egmondmermeer en de Bergermeer. Met boten brachten boeren uit de omgeving hun graan en kaas naar de markt in Alkmaar. De stad werd **bekend**. Alkmaar groeide doordat het water droog werd gelegd. Op de nieuwe grond bouwden de mensen huizen. Om de stad heen werden muren gebouwd.

Zo **beschermde** de inwoners van Alkmaar zich tegen aanvallen. In de stad kwamen mooie gebouwen, zoals het stadhuis in de Langestraat en de Grote Kerk.

Lastige woorden

Zich voorstellen: (Stel je voor) Bedenken, fantaseren, doen alsof
Moeras: Natte grond waar je in kan zakken
Pad: Kleine weg
Groeien: Groter worden
Meer ('meren'): Waterplas
Bekend: Iets dat veel mensen kennen
Gracht: Kanaal in de stad
Kanaal: Gegraven water
Beschermen: Helpen tegen gevaar
Ontstaan: Beginnen

Alkmaar Taal Thuis
Ontmoetingscentrum
Wijkwaard
Muiderwaard 236D
1824 XV Alkmaar

Karima geslaagd



Op 6 november was het feest bij ons taalcafé. Onze vaste bezoeker Karima trakteerde, omdat ze geslaagd is voor haar theorie examen! De gratis ondersteunende theorielessen voor het autorijbewijs onder leiding van Klaas en Gerrit werken dus echt! Karima bakte voor iedereen stukjes worteltaart. Daar hebben we allemaal van gesmuld!

Nieuwe naam en nieuwe penningmeester

Sinds 2019 zijn wij onderdeel van Stichting de Zwaan. De Zwaan is per november 2023 gefuseerd met stichting de Steiger. De nieuwe naam is **Alkmaar Thuis**. We zijn vereerd dat we nu ook in naam volwaardig passen bij de stichting.



Door de fusie is er ook een bestuurlijke wijziging. Bernard van Dam heeft tot okt 2023 voor ons de financiën beheerd. We hebben hem hier hartelijk voor bedankt met een afscheidspresentje. Sinds oktober is Judith van Rosmalen de nieuwe penningmeester. We zijn heel blij met haar! Het rekeningnummer waarop mensen giften voor ons taalcafé kunnen storten is ook gewijzigd. Dat is nu

Stichting Alkmaar Thuis

NL24 INGB 0005 9317 20. Uiteraard heeft ook Alkmaar Thuis een ANBI status. Eventuele giften kunnen dus worden afgetrokken van de belasting. Als u ons financieel wil helpen, zou u er dan bij willen vermelden dat het voor Alkmaar Taal Thuis is?

Museumbezoek

Op dinsdag 28 november bracht een groep van 11 bezoekers onder begeleiding van Wil en Solveigh een bezoekje aan het Stedelijk Museum Alkmaar. Het begon met een rondleiding, die was echt super! We zijn op de verdieping van de Bergense School geweest.

We werden in groepjes van twee of drie verdeeld. Daarna kregen alle deelnemers een briefje met een woord erop (vrijheid, verleden, toekomst enz) en daar moesten we een schilderij bij

Alkmaar Taal Thuis
Ontmoetingscentrum
Wijkwaard
Muiderwaard 236D
1824 XV Alkmaar

zoeken. Daarna moesten we aan de hele groep vertellen waarom we dat schilderij hadden gekozen. Dat was heel leuk, iedereen deed heel goed mee.

Na afloop hebben we met elkaar een kopje koffie/thee gedronken in het restaurant van het museum. Een van de bezoekers zei nog dat het heel leuk was om vanmiddag taallessen te krijgen in een heel andere omgeving.

Het was een geslaagde middag!



Bezoek van Wethouder



Op donderdag 30 november bracht wethouder de Beest van Participatie een bezoek aan ons taalcafé. Hij werd vergezeld door Sjoerd Oostra, beleidsadviseur. Beide heren waren onder de indruk van de fijne sfeer, het grote aantal mensen dat elke week naar ons taalcafé komt en de verscheidenheid aan activiteiten die er naast de taalcafé- middagen plaatsvinden; de gratis theorieles voor het autorijbewijs, de ATT- weekkrant, de uitjes en project PIM.

Alkmaar Taal Thuis
 Ontmoetingscentrum
 Wijkwaard
 Muiderwaard 236D
 1824 XV Alkmaar

Sinterklaas

Zoals elk jaar bracht Sinterklaas weer chocoladeletters naar ons taalcafé. Alle vrijwilligers en bezoekers, plus de mensen van Wijkwaard en de Zilvermeeuw die elke week voor ons klaar staan, kregen een letter. Dank u Sinterklaasje!



Record aantal websitebezoekers

Elke maand komen er ongeveer 3400 unieke bezoekers op onze website (www.alkmaartaalthuis.nl).

In november braken we echter alle records. Het goedlopende project PIM (tot half november zijn er 139 gevoerd met PIM) plus de Alkmaar Taal Thuis Weekkrant zijn waarschijnlijk aanleiding geweest voor veel mensen om een kijkje te nemen op onze site; in november waren er 6052 unieke bezoekers!

Alkmaar Taal Thuis Weekkrant

Alkmaar Taal Thuis

weekkrant 21 4 - 11 december 2023



GROEN ALKMAAR



Op 15 november is er een perenboom (foto 1) geplant. Dat gebeurde in Alkmaar aan het Jaagpad, bij het Noord-Hollands kanaal. Om de boom neer te kunnen zetten

Ook helpen bomen tegen de **opwarming** van de **aarde**. De gemeente Alkmaar wil in de komende jaren duizenden nieuwe bomen planten. 'Groen is goed voor het **klimaat**', zeggen de mensen van de gemeente. Daarbij denken ze aan de bomen maar ook aan de nieuwe bushokjes in Alkmaar. Op het dak van de bushokjes groeien sedum soorten (foto 3). Dat zijn planten die water vasthouden in natte **periodes**. In de zomer helpt het groene dak tegen de warmte. Ook zal het dak insecten aantrekken, bijvoorbeeld wilde bijen. Dat is allemaal goed voor het klimaat.

Nadat we in juni 2023 zijn gestart met het Alkmaar Taal Thuis weekkrantje meldden veel organisaties zich aan als abonnee. Zij willen onze krant graag elke week gratis ontvangen om mee te werken of aan te bieden aan cliënten. Onder de abonnees mogen we inmiddels rekenen: Gemeente Alkmaar

(verzendt naar alle scholen in Alkmaar), taalscholen, taalcafé 's in Alkmaar, Egmond en Bergen, OLC, uitzendbureaus, bibliotheek\ taalhuis, wijkcentra en een paar individuele abonnees. We ontvangen zeer regelmatig positieve feedback op de artikelen, ook de lastige woorden die worden uitgelegd in een apart kader, worden door de abonnees gewaardeerd.

Als u het leuk vindt om ook eens een stukje te schrijven, is dat altijd goed, want vele handen maken immers licht werk. U kunt uw artikel (max. 200 woorden) mailen naar alkmaartaalthuis@gmail.com

U vindt alle ATT-weekkrantjes [hier](#).

Wilt u ons gratis weekkrantje over positief Alkmaars nieuws en Nederlandse gewoontes ook ontvangen? Mail ons even, dan zetten we u op de mailinglijst.

Alkmaar Taal Thuis
Ontmoetingscentrum
Wijkwaard
Muiderwaard 236D
1824 XV Alkmaar

Keuken Wijkwaard mag blijven!



In de afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor een handtekeningenactie om de keuken in Wijkwaard te behouden. Dit heeft tot positief resultaat geleid; de keuken mag zeker nog een jaar blijven en daar zijn wij heel blij mee! Eens in de twee maanden wordt er in het kader van 'Koken met Culturen' een maaltijd bereid (regelmatig door onze

bezoekers) voor 50 personen. Ook in 2024 kunt u zich inschrijven om mee te eten. Houdt u de [website](#) van Ontmoetingscentrum Wijkwaard en hun socials goed in de gaten.

Vrijwilligers coördinatoren overleg

Op 7 november waren Wil en Josje namens Alkmaar Taal Thuis aanwezig bij een bijeenkomst voor vrijwilligers coördinatoren. Dit overleg vond plaats bij Team Vrijwillig en werd georganiseerd door Mee en de Wering. Het thema was kennismaken en inventariseren van mogelijke gespreksonderwerpen en kennisgebieden. Het was een nuttige bijeenkomst!

Er waren mensen van de volgende organisaties:

- New-Bees
- Zwemvereniging
- Humanitas (maatjes, eenzaamheid)
- Leger des Heils
- Wonen plus
- Kleinste huisje Schermerhorn
- Karavaan (theater)
- Wijkcentrum Mare nostrum
- Dos event (evenementen zoals de klim naar het grote raam)
- Familiehuis Noord West Ziekenhuis
- Zorgcirkel
- Landelijke pijn organisatie (LPO)
- le Champion sportevenementen (Dam tot dam bijv)
- Hortus (natuur)
- Niko (ouderenzorg)
- Wijkcentrum de Oever
- Team Vrijwillig

Het volgende overleg is alweer gepland. Dan is het thema 'vrijwilligers werven en behouden'.

Alkmaar Taal Thuis
Ontmoetingscentrum
Wijkwaard
Muiderwaard 236D
1824 XV Alkmaar

Kerst traktaties van Meral en Kim

Dat bezoekers van ons taalcafé dankbaar zijn dat onze vrijwilligers zich inzetten voor hen dat horen we vrijwel wekelijks. Maar onze Meral en Kim gingen nog een stapje verder... zij trakteerden alle aanwezigen in de twee weken voor de kerstvakantie op maandag en donderdag op zelfgebakken koekjes en loempia's. Wat ontzettend lief! Dank jullie wel Meral en Kim, we zijn ook heel blij met jullie!



Kerstcadeau van Alkmaar Thuis

Aan het einde van het jaar staan we even stil bij de hulp die we in het afgelopen jaar van alle vrijwilligers hebben mogen ontvangen. Zonder hen is er geen taalcafé.

We zijn iedereen die ons in het afgelopen jaar geholpen heeft enorm dankbaar!

Voor alle 43 vrijwilligers lag er deze week daarom een kerstpresentje klaar dat is gemaakt door de cliënten van de Zilvermeeuw.



De Zilvermeeuw verzorgt passende activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel (NAH) of progressieve ziekte. Zo beheren zij de barruimte in Wijkwaard, maar maken ze ook allerhande knutsels, zoals kaarsen. Voorbeelden hiervan vindt u in de barruimte en in het winkeltje

(voorbij de hal aan uw rechterhand).

Alle vrijwilligers van Alkmaar Taal Thuis kregen een prachtige kaars, handgemaakt door de helden van de Zilvermeeuw, aangeboden door stichting Alkmaar Thuis.

Alkmaar Taal Thuis
Ontmoetingscentrum
Wijkwaard
Muiderswaard 236D
1824 XV Alkmaar

Kerstvakantie

Alkmaar Taal Thuis is gesloten van 22 december 2023 tot 3 januari 2024. Vanaf donderdag **4 januari** bent u weer van harte welkom!

De werkgroep van Alkmaar Taal Thuis wenst u allen fijne feestdagen. Tot ziens in 2024!



Alkmaar Taal Thuis

